



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΛΑΓΚΑΔΑ, ΛΗΤΗΣ & ΡΕΝΤΙΝΗΣ

φοβούμεθα, «ἀλλ' ὑπέρ ἀπάντων θαρρεῖν». Ο Θεός ἔχαρισε στούς ἀνθρώπους τό πολυτιμότερο δῶρο, τόν ἴδιο Του τόν ἔαυτό. Μέ αὐτήν τήν βεβαιότητα καὶ κατ' αὐτές τίς πικρές ήμέρες «διέλθωμεν δή ἔως Βηθλεέμ καὶ ἴδωμεν τό ρῆμα τοῦτο τό γεγονός, ὃ ὁ Κύριος ἐγνώρισεν ἡμῖν» (Λκ. 2, 15), τό μέγα δηλονότι, παράδοξον καὶ φιλανθρωπότατον μυστήριον τῆς Θείας ἐνανθρωπήσεως. Τά ἄγια Χριστούγεννα, ή ἀκρόπολις τῶν χριστιανικῶν πανηγύρεων, βιοῦνται καὶ ἔορτάζονται μόνον μέσα στήν Έκκλησίαν, τήν μυστική Βηθλεέμ, τήν χώρα τοῦ ἀθανάτου καὶ οὐρανίου Ἅρτου τῆς ζωῆς. Μέ τήν συμμετοχή μας στήν θεία λατρεία, ὅπου μποροῦμε νά ζήσουμε ἐμπειρικῶς «τά βρεφοπρεπή σκιωτήματα τοῦ Κυρίου μας» (Άγιος Συμεών ὁ νέος Θεολόγος). Μέ τήν «μετά φόβου Θεοῦ πίστεως καὶ ἀγάπης» προσέλευσή μας στόν ἀθάνατο κρατήρα τῆς ζωῆς, ὅπου τό ζωοποιό Σῶμα καὶ Αἷμα τοῦ Κυρίου μας. Χωρίς τόν Χριστό καὶ τήν Έκκλησίαν Του τά Χριστούγεννα φτωχαίνουν, θαμπώνουν, γκριζάρουν, μεταπίπτουν σέ μία ἀνούσια καὶ φολκλορικοῦ χαρακτῆρος κοσμική φιέστα μέ εντονο χρησιμοθηρικό καὶ ἀπνευμάτιστο χρῶμα καὶ ποιότητα.

Ἄγαπητοί μου ἀδελφοί,

Όσα θλιβερά ζήσαμε καὶ ζοῦμε τόν παρόντα χρόνο μέ ἀφορμή τήν πανδημία covid 19 θά πρέπει νά μᾶς διδάξουν πολλά. Γιά τήν ζωή καὶ τήν ἀξία τῆς. Γιά τίς προτεραιότητές μας. Τά μικρά καὶ τά μεγάλα αὐτής τῆς ζωῆς. Γιά ὅτι θεωρούσαμε μέχρι χθές αὐτονόητο καὶ τό στερηθήκαμε τόσο πικρά. Οἰκογένεια, φίλους, συνανθρώπους, τήν ἀνθρώπινη ἐπικοινωνία, τόν χαιρετισμό, τήν θέα τοῦ προσώπου τοῦ πλησίον. Γιά τήν θαλπωρή, τό κάλλος καὶ τήν χάρη τῆς ὁρθοδόξου θείας λατρείας πού στερηθήκαμε. Κυρίως ὅμως γιά τήν δύναμη καὶ τήν ἀξία τῆς πίστεώς μας στόν Σωτῆρα μας Ἰησοῦν Χριστόν. Αὐτή ἡ πίστις γιά μιά ἀκόμη φορά μᾶς κράτησε ὀρθίους σέ αὐτήν τήν λαίλαπα. Ο θεῖος Εμμανουήλ εἶναι μαζί μας, «γιά τίποτε, λοιπόν, ἀς μήν φοβούμεθα, οὔτε νά τρέμουμε, ἀλλά γιά ὅλα νά ξχουμε θάρρος» (Ιερός Χρυσόστομος). Χριστός γεννάται, ἀδελφοί, δοξάσατε. Χριστός ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε. Χριστός ἐπί γῆς ὑψώθητε!

Η χάρις τοῦ δι' ἡμᾶς νηπιάσαντος Σωτῆρος Χριστοῦ εἴη μετά πάντων ύμῶν. Άμήν.